

CARMINA BURANA



OFFICIEEL ORGAAN DER REUNISTENVERENIGING

INHOUD

Inhoud	pag 2
Voorwoord Reünistenvereniging	pag 3
Voorwoord Virgiel	pag 4
Voorwoord OLC	pag 5
Van de acquisitiecommissie	pag 6
Voorstellen OLC	pag 7
Verslag reünie	pag 8-11
Interview Harry Notenboom	pag 12-13
Het mekelpark	pag 14-15
De Peetfamilie	pag 16-17
Zoek de verschillen	pag 18-19
Lustrum Virgiel	pag 22
Lustrum Taurus	pag 23



VOORWOORD REÜNISTEN BESTUUR

Waarde Reünisten,

Graag begin ik dit voorwoord met de mededeling dat de jaarlijkse reünie in het vervolg niet meer gehouden zal worden op de tweede, doch op de derde zaterdag na 2 november. Dit jaar dus op zaterdag 17 november. De reden voor het verplaatsen van de jaarlijkse reünie is dat de TU de indeling van het academisch jaar heeft gewijzigd. Op zich geen reden om de reünie te verplaatsen zou je op het eerste gezicht zeggen. Doch al vele jaren is er op Alcuin na een vakkenperiode een vakkendisco, die dit jaar op 9 november valt. Dit betekent dat het op zaterdagmorgen erna een grote puinhoop is. Vandaar dat besloten is om de jaarlijkse reünie een week later in te plannen. Ik hoop dat u deze datum alvast noteert in uw agenda.

Binnen het bestuur van de Reünistenvereniging heeft Jaap van Bezooijen te kennen gegeven dat hij zijn lidmaatschap van het bestuur wil beëindigen. Nadat hij penningmeester van de Vereniging is geweest, is hij inmiddels enthousiast bezig als commissaris binnen het bestuur. Hij zal afscheid nemen van het bestuur tijdens de komende algemene ledenvergadering van de Reünistenvereniging op 17 november. Dit betekent dat het bestuur op zoek is naar een opvolger. Indien u daarin geïnteresseerd bent, neem dan contact met mij op. Voorwaarde is wel dat u niet te ver van Delft af woont, anders is het haast onmogelijk om de vergaderingen van het bestuur bij te wonen. Deze vergaderingen zijn altijd op een doordeweekse dag vanaf 19.00 uur en eindigen meestal zo rond een uur of half elf. Voorwaarde is dat men enthousiast is en zijn schouders eronder wil zetten. Ook nog zeer jonge reünisten zijn zeker welkom in het bestuur.

Tot op de reünie van 17 november a.s. of eerder.

Paul IJsselmuiden

Voorzitter Reünistenvereniging Sanctus Virgilius



VOORWOORD VIRGIEL BESTUUR

Waarde Reunisten, Oud-Virgilianen,

Na een week rondreizen door het schitterende Jordanië hebben we het roer weer overgenomen van onze voorgangers. Met de eerste stappen in de mooiste sociëteit van ons land, komt meteen het gevoel van thuis. Ik ga er vanuit dat u nog steeds hetzelfde voelt en ruikt als u Alcuin betreedt.

Voor ons is het tweede halfjaar begonnen op feestelijke wijze. De 109e Dies van onze vereniging zal begin maart op uitbundige wijze gevierd worden.

Frappant genoeg zijn we op hetzelfde moment al druk bezig met de voorbereidingen voor de viering van het 110e levensjaar. Het 22e Lustrum, een ongekend groots feest met als hoogtepunt de Piekweken in mei 2008.

De dagelijkse taken, het runnen van de sociëteit, zit zodanig in het systeem dat voor het Bestuur de tijd is aangebroken om alle expertise aan te wenden voor het succesvol afronden van het jaar. Het aanpakken van projecten en het waarborgen van de continuïteit van een bloeiende vereniging staan hoog in het vaandel. Onze Bestuursopvolging en de Lustrumcommissie zijn bijna compleet, de laatste enthousiastelingen zijn gevraagd. Met veel plezier en vertrouwen, maar ook met jaloezie, zullen wij ons werk aan deze groep doorgeven.

Een mooie tijd ligt in het vooruitschiet, nog ruim 6 maanden aan het roer van een bijzonder welvarende vereniging. Een vereniging die koers zet naar het 22e Lustrum.

In de hoop u vaak aan te mogen treffen, voor verhalen van vroeger, maar ook zeker voor verhalen van dezer dagen,

Met immer vriendelijke Virgiliaanse groet,

Willem Lysen, Voorzitter KSV Sanctus Virgilius



Geachte Reünist,

2007 is al weer enkele maanden oud, het nieuwe kabinet is geïnstalleerd en Virgiel heeft als U dit leest al weer een geweldige Dies achter de rug. Bovendien is een nieuwe groep enthousiaste Virgilianen begonnen aan een jaar Oud Leden Commissie (zie pag. 6).

In deze Carmina blikken we terug op de reünie van afgelopen november, waaraan we een sappig interview hebben kunnen toevoegen met de oudst-aanwezige van die dag. Maar we kijken ook vooruit, want volgend jaar alweer zal het 22ste lustrum van onze vereniging gevierd worden en daar wordt druk aan gewerkt.

Niet alleen Virgiel kijkt vooruit, ook de TU is bezig zich klaar te maken voor een nieuwe generatie ingenieurs; afgelopen maand is het startschot gegeven voor een ingrijpende verandering van de TU-wijk.

Tenslotte willen wij de jaren **'87-'97** alvast uitnodigen voor **de jaarborrel op 1 juni!**

Wij hopen U allen te zien op de jaarborrel of de reünie dit jaar!

Namens de Oud Leden Commissie 2007,
Anke van Doorn, Voorzitter

VAN DE ACQUISITIECOMMISSIE

Zaterdag 11 november 2006 was het een drukte van jewelste op Virgiel. De jaarlijkse reünie vond weer plaats. Oud-Virgilianen van alle leeftijden en uit alle windstreken keerden terug naar Delft om bij te kletsen en herinneringen aan die onbezorgde studententijd weer op te halen.

De acquisitiecommissie was dit jaar ook aanwezig. De reden was dat een aantal oud-Virgilianen aangegeven heeft interesse te hebben in de mogelijkheden die Virgiel kan bieden aan bedrijven. Daarnaast wordt volgend jaar Virgiels 22ste lusrum gevierd. Daarom stonden wij in de voorzaal voor vragen van geïnteresseerden en nieuwsgierigen te beantwoorden.

Verder was het geweldig om gezellig een biertje te drinken en te kunnen vertellen hoe het er tegenwoordig aan toe gaat op Virgiel.

Wij konden op onze beurt, met veel plezier, een halve eeuw Virgiel beleven dankzij de mooie verhalen die werden verteld.

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van de acquisitiecommissie? Dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via **acqui@virgiel.nl**.

Met vriendelijke groet,

Kevin van de Leur,
Voorzitter acquisitiecommissie



VOORSTELLEN OUDLEDEN COMMISSIE 2007

Geachte Reünist,

Aan mij de eer om de Oud Leden Commissie 2007 aan U voor te stellen:

v.l.n.r. Meike van der Werf (Comm. Jaarcommissarissen), Jasper de Jong (Comm. Reunie), Anke van Doorn (Voorzitter), Justine Timmermans (Vice-Voorzitter), Huub Larink (Comm. Carmina).

Wij zullen ons dit jaar inspannen om wederom enkele activiteiten neer te zetten, waarbij we U in de gelegenheid stellen om de sfeer op Virgiel weer te proeven. Daarnaast zullen wij ons dit jaar extra inzetten om meer leden naar de activiteiten te trekken, zodat U met hen kennis kan maken en mooie verhalen uit de oude- en wat nieuwere doos kunt uitwisselen.

Tot op Virgiel!

Namens de
OLC'07,
Anke van Doorn



VERSLAG REÛNIE

Zaterdag 11 november was het weer zo ver; de jaarlijkse reünie van K.S.V. Sanctus Virgilius. Op voorhand waren er vele discussies over de vorm waarin de reünie voortgezet zou moeten worden. Naar aanleiding van de enquête die gehouden is in het voorjaar hebben er enkele veranderingen plaatsgevonden.

Zo begon dit jaar de reünie voor 50ste jaars en ouder al om 14.00 uur. En hier werd zeker gebruik van gemaakt, het jubeljaar 1957 was in grote getallen aanwezig. En zoals altijd op de reünie zagen oude bekenden elkaar terug en de mooie verhalen van vroeger gingen al snel over en weer. De toon van de reünie was zo al vroeg op de dag gezet.

Vanaf 15.00/16.00 uur kwamen ook de overige reünisten binnen gedruppeld. Enkele namen deel aan de Algemene Ledenvergadering van de Reünisten Vereniging of een rondleiding door het pand, andere hielden het bij een biertje of een borrel aan de bar.



Nieuw dit jaar was de aanwezigheid van de acquisitie commissie. Deze commissie zorgt ervoor dat er genoeg sponsoring is voor de andere commissies en activiteiten binnen Virgiel. Op de reünie hebben zij contact gelegd met de reünisten die geïnteresseerd waren.

Na de opening van het buffet door Paul IJsselmuiden ging iedereen naar beneden om al het heerlijke eten, ook dit jaar weer verzorgd door Piet, Bauke en de Kookcie, tot zich te nemen. Onder het eten werden de nodige alcoholische versnaperingen tot een ieder genomen. Wat ertoe leidde dat enkele het zingen van de jaarliederen niet meer mee hebben gemaakt.



Want zoals elk jaar werd ook dit jaar de jaarliederen gezongen van de jongst tot en met de oudst aanwezige jaren. Wat natuurlijk weer leidde tot de nodige gezonde rivaliteit tussen de verschillende jaren. Helaas was Rien van der Dun er dit jaar niet meer bij om als oudst aanwezig het woord tot een ieder te richten, maar deze eervolle taak is dit jaar door Harry Notenboom volbracht.

Hierna zat de sfeer en de drank er uiteraard goed in en werd na een kopje koffie de borrel boven voortgezet. Naar aanleiding van de enquête was besloten de band pas laat op de avond te laten beginnen. Dus hebben de liefhebbers nog tot in de late uurtjes een dansje kunnen wagen op de muziek van de Big Band van Virgiel.

Terug kijkend was de reünie een groot succes en fantastisch om te mogen organiseren. Graag wil ik dan ook van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die heeft geholpen bij de reünie. En natuurlijk ook de reünisten zelf, want zonder jullie was het nooit zo'n mooi feestje geweest, bedankt!

Tot de volgende reünie,
Namens de OLC 2006 "Doe mij die oude BOK Maar"
Commissaris Reünie, Git Coenen



Interview met de Oudst Aanwezige Virgiliaan van afgelopen Reünie (zie voor verslag de vorige pagina's)



Uw begintijd bij Virgiel

"In oktober 1945 ben ik aangekomen in Delft, helaas net te laat voor de eerstejaars lichting die aankwam in augustus 1945... In november mocht ik al op voor 2 wiskunde tentamens waarvan ik de stof heb geleerd in Bergen Op Zoom tijdens de oorlog. De beide tentamens heb ik tot mijn eigen verbazing toen gehaald! Daardoor kon ik aan de TH in Delft beginnen met mijn studie Chemische Technologie."

Woonachtig

"Omdat het net oorlog was geweest en "iedereen" weer wilde gaan studeren en het land helpen opbouwen, was er een

enorme schaarste aan studentenkamers in Delft. Zo heb ik eerst een klein kamertje bewoond. Met een spiritusbrander-tje probeerde ik mijn kamertje warm te stoken. Daarna ben ik verhuisd naar een kamer waar ik samen woonde met een vriend ("Achteraf zou dit ook mijn zwager worden, want mijn vriend had een zeer charmante zuster"). Samen hebben wij een jaar volgemaakt, waarna ik verhuisde naar mijn nieuwe 'Kast' aan de Molslaan. Hier had ik al iets meer luxe om mij heen: een radiootje, een potkachel en zelfs een fiets!"

Nieuwe societeit

"De societeit bevond zich vroeger op de Oude Delft 18. Tussen deze societeit en de societeit van het Corps aan de Phoenixstraat lag het toenmalige OD 26, de vrouwensocieteit (ook wel de "kattenclub" genoemd, "een tabernakel in Delft"). Op 23 maart 1949 kregen wij met een symbolische 1 gulden het Barbaraklooster in handen. (Leuk weetje: door de straten werd gelopen met fakkels onderwijl zingend: "Barbara steengeworden zaad.....", wat de eerstejaars na de inauguratie in de kerk van de Burgwal nu nog steeds doen!). Net zoals op OD 18 was het in het nieuwe pand ook mogelijk om te eten op de societeit. "Hiervan maakte ik zeker 1 x in de week gebruik. In de tijd vlak na de oorlog was alles nog op de bon: vleesbonnen, pindakaas, hagelslag, etc."

Feestjes

Virgiel kent natuurlijk al jaren de verschillende feestelijkheden. Zo ook elk jaar de terugkerende Diës. Daarvoor spaarde je, om een aantal dagen compleet feest te vieren op de societeit.

"Zo heb ik ook nog voor het lustrum van 1948 in een commissie gezeten. Wij hadden een soort symposium georganiseerd met als titel: 'Mens en techniek'. Hiervoor probeerden wij verschillende sprekers te strikken. Het symposium



is heel goed geslaagd en later is er ook nog een boek van verschenen”.

Virgiel gevoel

Toendertijd was er het gevoel van “je bent een bevoordeeld student die in Delft mag studeren; je wilde iets bijdragen aan het opbouwen van Nederland”. Schouders eronder, en alles anders én beter doen voor Nederland. Ook was er in deze tijd (en nog heel lang daarna) een pater op Virgiel, Pater van der Kooy; hij fungeerde als moderator. Als lid van het Dagelijks Bestuur hield hij zich als taak de verantwoording van ethische en religieuze onderwerpen. Elke zondag was er ook een mis op de Burgwal. Het katholieke geloof kwam in deze tijd meer naar voren dan nu. Er werd er nog gebeden voor het eten (Allemaal in vervlogen dagen?). Verder is de sfeer op Virgiel ondanks alle veranderingen vrijwel gelijk gebleven aan de sfeer van 60 jaar geleden. “Het is nog steeds de gezellige vereniging waar ik vroeger graag kwam om een borreltje te drinken, en nu graag de jaarlijkse reunie van meemaak”.



De Nieuwe Delft

165 jaar geleden werd de 'Koninklijke Akademie ter opleiding van burgerlijke ingenieurs zoo voor 's lands dienst als voor de nijverheid en van kweekelingen voor den handel' opgericht door Willem II en vestigde deze voorloper van de TUDelft zich aan de Oude Delft 95. Jaren later werd de Akademie opgeheven en vervangen door de Polytechnische Hogeschool die weer later zou over gaan in de Technische Hogeschool. In die tijd waren vrijwel alle faculteitsgebouwen en de centrale bibliotheek gevestigd in de binnenstad. Dit veranderde in het midden van de 20ste eeuw, toen langzamerhand alle faculteiten werden verplaatst naar de Wippolder. Hier ontstond de huidige TU-wijk, een lange as waaraan introverte faculteitsgebouwen liggen met veel



groeimogelijkheden aan de achterzijde. Ze zijn allen een getuigenis van het toenmalige vertrouwen in de techniek en de sculpturale mogelijkheden van beton.

In 1998 werd het omslagpunt in de visie op een campus zichtbaar in de nieuwe universiteitsbibliotheek. In plaats van openbare ruimte in beslag te nemen, creëerde deze kegel een openbare ruimte waarin studenten samenkomen. Nu, begin 2007, is er begonnen met de ontwikkeling van het Mekelpark, een nieuwe visie op de campus. Het wordt een autovrij gebied, waarin de faculteiten zich naar de middenas toe openen en waar werknemers en studenten elkaar op informele wijze kunnen ontmoeten. Op 1 februari werd hiervoor het startsein gegeven met de bekendmaking van de naam van de nieuwe centrale as; de 'Nieuwe Delft'.



Afgelopen reunie stond er ineens een groep enthousiaste virgilianen op weg naar het buffet, peetfamilianen.

Wie en wat zijn wij?

De peetfamilie, www.peetfamilie.nl, is een initiatief om lichamelijk gehandicapten mee te nemen op een leuk weekend met hemelvaart. Opgericht door virgilianen 30 jaar geleden en nog steeds actief. Na wat rustigere jaren is de peetfamilie weer terug!

Ik ben zelf vorig jaar voor het eerst meegeweest na te zijn overgehaald door een dispuutsgeenoot. Ik had er wel eens van gehoord en vond het een goed initiatief, dus ging ik mee. Ik ging daar naartoe met een treinlading vooroordelen, want je verwacht dat ze niet zo slim zijn, dat ze zichzelf niet kunnen redden, maar niets bleek minder waar. In sommige dingen zijn ze lichamelijk gezien wat minder, maar dat is alles. Deze groep mensen zijn echte levensgenieters, niks geen gejammer en zelfmedelijden maar gezelligheid bij de biercantus, bij het gala en alle andere activiteiten. Het was zo gezellig dat zelfs ik als doorgewinterde virgiliaan na 4 dagen helemaal stuk was en deze mensen doen dit maar één keer per jaar!



In het begin ben je nog aan het kennismaken, maar na een avond is het ijs gebroken, zelfs met gasten als Henk. Want Henk is verlamd en kan alleen zijn arm iets bewegen en zijn oogleden. Eén keer knipperen is nee en twee keer ja. Praten



met hem komt neer op een monoloog, wat best lastig is met iemand die je pas net kent, maar je ziet dat hij er helemaal van opleeft. We hebben ook echte feestbeesten zoals Adrie, hij lust wel een biertje en doet ook graag mee op de dansvloer. Hij kan alleen zijn hoofd goed bewegen en moet dan ook alles doen met een joystick aan zijn kin. Hij speelt er zelfs een soort jeu de boule mee m.b.v. een robotarm aan zijn rolstoel. Naast alle gezelligheid helpen we ook met plegen. Ik heb Ankie samen met Eva (verpleegster) twee keer op bed gelegd en samen met Thomas (3e keer dat hij mee gaat) Danny gewassen. In het begin is het even wennen, maar uiteindelijk komt het erop neer dat iedereen een topweekend heeft gehad en ik kijk nu al uit naar het volgende!

Namens de peetfamilie met virgiliaanse groet,
Rainier Karthaus



ZOEK DE VERSCHILLEN (OUD)



ZOEK DE VERSCHILLEN (NIEUW)



ADRESWIJZIGING

Gaat u verhuizen, of bent u net verhuisd? Geef ons uw nieuwe adres door!



Dit kan door naar de site **www.virgielreunist.nl** te gaan en daar het adreswijzigingsformulier in te vullen.



Gezocht: Commissaris voor het Reünisten Bestuur

Taak omschrijving:

U vergaderd eens in de 2 maanden op een doordeweekse dag van 19:00-22:30 uur op sociëteit Alcuin.

Vereist:

U bent reünist (jong/oud)

U woont in de buurt van Delft

U vindt het leuk de Reünistenvereniging verder tot bloei te brengen

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Paul IJsselmuiden via bestuur@virgielreunist.nl



Waarde Reünisten,

Met trots deel ik u allen mee dat onze vereniging volgend jaar 110 lentes gezien zal hebben! Het 22e lustrum van de KSV Sanctus Virgilius staat voor de deur en wij zijn nu al druk bezig met de voorbereidingen. Voor ons ligt een jaar vol activiteiten waarin de vereniging zal laten zien waar ze staat en waartoe ze in staat is!

Alle facetten van onze vereniging zullen uitgelicht worden dus ook aan u, reünisten, zal het niet ongemerkt voorbij trekken! Daar de plannen nog in een vroeg stadium verkeren kan ik helaas nog geen tipje van de sluier oplichten, maar ik kan u wel verzekeren van een spectaculair lustrum jaar!

Met pré-lustrale groet,

Alex Visser

Namens de Pré-Lustrum Commissie van het 22e lustrum
der KSV Sanctus Virgilius



Waarde Reünisten,

Zoals jullie misschien gehoord hebben, viert Taurus dit jaar haar 12e Lustrum. Rond de jaarwisseling zijn alle bij ons bekende oud Taurusleden door middel van een brief uitgenodigd voor het Lustrum Gala op zaterdag 14 april 2007 te sociëteit Alcuin. Maar doordat ons bestand niet compleet is, proberen wij via deze vermelding in de Reünisten Carmina nog meer oud-leden te bereiken.

Voor het gala hebben zich inmiddels al vele oud-leden ingeschreven, op de Lustrum website:

<http://taurus.oli.tudelft.nl/lustrum>

Hier is een lijst beschikbaar met huidige inschrijvingen.

Het gala wordt voorafgegaan door een toernooi en een diner. Tijdens het gala zullen "De Matadors" een swingend feest verzorgen.

Wij willen op dit gala zo veel mogelijk oud-leden kunnen begroeten. Wij roepen dan ook op om alle oude voetballers uit uw tijd op de hoogte te stellen van het Lustrum Gala! Ook als u nog mooi (foto)-materiaal heeft zoals de foto hiernaast, zijn wij daar zeer benieuwd naar!

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar taurus@virgiel.nl, of bezoek de website.

Ik hoop u de 14e te mogen verwelkomen!

Met Taureaanse groet,

Rob Konterman, Lustrumcommissie S.V.V.V. Taurus

ACTIVITEITENKALENDER

20 APRIL	VERGADERING JUBILEUMJAREN
1 JUNI	JAARBORREL 1987-1997
28 SEPTEMBER	JAARCOMMISSARISSEN DINER
OKTOBER	HERFST CARMINA
17 NOVEMBER	REUNIE EN LEDENVERGADERUNG